

Kweeklust – info

Augustus 2014

Nr. 4

Smakelijk eten...!



www.tuinparkkweeklust.nl

Volkstuinpark 'Kweeklust'

Durgerdammerdijk 1, 1026 BX Amsterdam, tel. 020-4904466
Afdeling van de Bond van Volkstuinders, opgericht 12 november 1936
e-mail: kweeklust.tuinpark@gmail.com

Voorzitter

Rob van der Sluis
tuin 89

Penningmeester

Jantien Koornstra
tuin 40

Secretaris

Wim Macintosh
tuin 104

2^e Secretaris

Joke Grooters-Verplak
tuin 25

e-mail: kweeklust.tuinpark@gmail.com

groene brievenbus op terras voor het clubhuis

Redactie Kweeklust-Info

Carla van Beurden tuin 50
Els Groot tuin 77
Elli Izeboud tuin 37
Wim Mac Intosh tuin 104
Redactieadres: kweeklust@live.nl

Tractor/hakselaar

Albert Westkamp tuin 103
Ben Grooters tuin 25

Tuincommissie

Aad Doorduijn tuin 78

Inkoopcommissie

Gerda Buijsman tuin 29
Rudi Visser tuin 47

Ontspanningscommissie:

Hanna Adam tuin 16
Johan Adam tuin 16
Paul Scholts tuin 27
Fred de Visser tuin 47
Frank Visser tuin 15

Bouwcommissie

Ruud de Boer tuin 26
Albert Westkamp tuin 103

Storingsnummer

Theo Nederveen 06-47546001

Beheer Website

Piet Woud tuin 62
info@tuinparkkweeklust.nl

Voor dringende calamiteiten: bel 112
Zorg ervoor dat de hulpdiensten ons
tuinpark kunnen bereiken !

Belangrijke telefoonnummers:

Ziekenhuis Boven IJ

020 6346346

Statenjachtstraat 1, 1034 CS Amsterdam

Alarmnummer Politie/Brandweer

112

Politiebureau Waddenweg

0900 8844

Centrale doktersdienst

0880 030600

Inhoudsopgave

Van het bestuur	3	In Memoriam Henk Wurtz	17
Kweeklust kort	4	Bik's ukv'tje	19
Van de redactie	5	Tuinders in beeld: André en Nel	21
Kopij 2014 nr.	5	Genoeg te doen in 't tuinseizoen	25:
Nieuws van de tuincommissie	7	Versier eens een brug	29
Vorderingen in de vlindertuin	9	Smullen uit de moestuin: taart	30
KweekEet 2014	11	Kweeklust kleurt Oranje	31
Gezwicht voor een gedicht	15	Nieuws uit Landelijk Noord	32
		Extra Algemeen werk Najaar	33

ZOMERACTIES: Achterflap (p. 36)

Van het bestuur

Beste tuinders,

Wat zijn we enkele weken verwend geweest met het mooie weer. Temperaturen van ver boven de 25 graden waren geen uitzondering. Helaas hebben wij nu met wat sombere dagen te maken.

Wisselvalligheid troef wat dat betreft. Het seizoen is gelukkig nog niet ten einde dus mogen wij nog hopen op lekker tuinweer.

Droevig nieuws

Het leven is eveneens niet altijd even zonnig. Wij vermelden het droevige nieuws dat Dhr. Wurts (tuin 66) helaas is komen te overlijden. Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

Geef ogen en oren de kost

Vervelend nieuws van een andere orde betreft inbraken die enkele tuinders hebben getroffen. Met name de huisjes aan de kant van het weiland. Helaas konden de criminelen gebruik maken van een in het water liggend kanoetje. Dus tuinders, laten wij de dieven geen aanleiding geven om gemakkelijk ons tuinpark te betreden. Dat betekent: goed op onze en elkaars spullen letten. Sluit kostbare spullen goed af en laten wij onze oren en ogen goed de kost geven.

Het is 's zomers erg druk op ons park. Het is moeilijk erachter te komen wie alle bezoekers zijn die op Kweeklust rondlopen. Het bestuur heeft helaas moeten optreden tegen een tuinder die ongemeld vreemden in zijn/haar tuinhuisje liet verblijven. Tot overmaat van ramp nodigden die vreemden weer vrienden uit, waarbij de heksleutel aan hen overhandigd werd. Daarom tuinders, indien u logees ontvangt terwijl u zelf niet aanwezig bent, stelt u het bestuur hiervan op de hoogte. Wij hebben namelijk een groepje personen uit een tuin moeten verwijderen dat daar aan het kamperen was.

Kweeklust info augustus 2014

Internet

Nog even geduld voordat iedereen over Internet kan beschikken. Wij zijn er nog steeds druk mee bezig. Moeilijk te zeggen op welk tijdstip iedereen het wereld wijde web op kan.

Activiteiten

Het inmiddels traditionele Kweeket is alweer succesvol gehouden en de clubhuisactiviteiten zijn nog steeds in volle gang. Gezellig druk was het hè met de WK-voetbal. Wat leefden wij hartstochtelijk mee met Oranje. Hier en daar wordt toch de opmerking gemaakt dat de **animo** voor de verschillende activiteiten aan het teruglopen is. Is dat echt zo? En is daar een verklaring voor? Wie het weet mag het zeggen.



In elk geval zullen er nog twee gezellige activiteiten plaatsvinden. De lichtjesavond van 16 augustus aanstaande. Hopelijk lopen er dit jaar meer kinderen en tuinders mee dan vorig jaar. En niet te vergeten de barbecue van 24 augustus. Hoewel het tuinseizoen in september pas afloopt, mag de barbecue als een mooie seizoenafsluiting beschouwd worden.

In het vorige blaadje meldden wij u over de herkeuring/taxatie van tuinhuisjes door de bond. Die heeft inmiddels plaatsgevonden.

Nog even enkele opmerkingen:

- Betreffende de boetes; het bestuur communiceert niet via mail c.q. post over uitgeschreven boetes. Uw bezwaren kunt u bespreekbaar maken tijdens de ledenzittingen iedere 1^e zaterdag van de maand, behalve in januari.
- Wij kunnen melden dat de bond inmiddels weer bijna op volle sterkte is gebracht.
- Adreswijzigingen en nieuwe telefoonnummers: rechtstreeks via het Bestuur van Kweeklust.

Indien u ons per mail wilt bereiken: Het emailadres is kweeklust.tuinpark@gmail.com



Locatie: Links van de ingang van het clubhuis

Het bestuur

Kweeklust kort

Bestuurszitting

Op deze zitting kunt u al uw vragen kwijt aan het bestuur elke 1e zaterdag van de maand van 13.00 – 14.00 uur (uitgezonderd januari)

Bouwcommissiezitting

Elke 1e zaterdag van de maand van 12.00 tot 13.00 uur (niet in januari)

Wijzigingen

Wijzigingen in uw adres, telefoonnummer, of wanneer u het blad niet ontvangt, gaarne doorgeven aan het bestuur

d.m.v. een briefje in de brievenbus

Betalingen

Op gironummer
NL10 INGB 0004 87 21 50 t.n.v.
Bond van Volkstuinders,
Tuingroep Kweeklust, Delistraat
26/2, 1094 CW Amsterdam. Alle
betalingen o.v.v. tuinnummer.

Openingstijden winkel:

Zaterdag van 10.00 – 12.00 uur
tijdens het tuinseizoen; dan staat
ook de **koffie** klaar!

- de tractor rijdt voor tuinders op maandag, vrijdag en zaterdag
- aarde en zand zijn uitsluitend op zaterdag in de winkel te koop
- maandelijks is er controle van algemeen werk, paden en tuinen

Van de redactie

Wat hebben we een heerlijke zomer (gehad). Prachtige dagen met (te) hoge temperaturen. Heerlijk in de hangmat, onder de bomen, of op de loungebank onder de parasol...

Wie niet alleen heeft geluierd, maar ook heeft gezaaid kan nu gaan oogsten, ondanks de konijnen.

Dankzij de opgeworpen afrasteringen hier en daar valt de opbrengst van de bietjes, sperziebonen, snijbiet, courgettes, pompoenen, prei, aardappelen, uien, komkommers, snijbonen en wat al niet, helemaal niet tegen. Gelukkig zijn er nog geen klimmende of vliegende konijnen gesignaleerd op ons tuinpark en kunnen de pruimen, bramen, frambozen, naar hartelust verorberd c.q. verwerkt worden.

KweekEet was weer een groot succes. De kooksters en kokers hadden ontzettend hun best gedaan, de weergoden waren ons goed gezind en de organisatie liep op rolletjes. Een fotoreportage vindt u in deze Kweeklust-info. Foto's zijn er ook over het WK-voetbal dat het hele park oranje kleurde, over versierde bruggen en over de vorderingen in de vlindertuin. Hartelijk dank voor de gestuurde foto's!

Nu op naar de BBQ op 24 augustus.

Deze keer geen berichten uit De Moestuin, maar alle andere rubrieken zijn rijkelijk gevuld. Hopelijk geniet u weer van de 4e editie van Kweeklust-info.



De redactie wenst u veel leesplezier!

Kopij 2014 nr. 5

De volgende Kweeklust-info komt uit: oktober 2014

Inleveren kopij: eerste helft oktober (maar eerder mag ook!)

De redactie wil graag van alle tuinders een **e-mailadres**. Heeft u uw adres nog niet doorgegeven doe het dan zo snel mogelijk. We gebruiken de adressen uitsluitend voor 'kweeklust-aangelegenheden'.

Oproep van de redactie: Help mee de Kweeklust-info te vullen!

Stuur alles in waarvan u denkt: "Dat hoort thuis in de Info".

Denk aan nuttige tips voor medetuinders, (oude) foto's van uzelf in de tuin, foto's van gezamenlijke activiteiten op Kweeklust of andere typische Kweeklustplaatjes. Handgeschreven stukjes of schetsjes zijn ook welkom.

Mail naar Kweeklust@live.nl of geef het af bij de tuinders van tuin 77, 50 of 37.

Advertentie

- Pandora, Zinzi en Nomination sieraden
- Horloges Seiko, Prisma en Morgan
- Trouwringen Desiree en Aller Spanninga
- permanente klokkenshow op de 1^e etage, klassieke en moderne klokken
- eigen reparatie-atelier voor sieraden en klokken
- taxaties van sieraden (bv. voor verzekering)
- briljant sieraden



uw vertrouwde
adres...



Juwelier

Akkermans V.O.F.

Purmerweg 92 - 1023 BB Amsterdam - Telefoon (020) 6369931

SPIJKER IDEE
Voor de vakman
en doe-het-zelver



Nieuwendammerdijk 526 L8.
1023 BX Amsterdam.
Industrie terrein Gembo.
Tel. 020 6365959
Fax. 020 6322498
Spijkerp@xs4all.nl

Uw leverancier voor sanitair, gereedschappen, ijzerwaren, elektra, verf, verfbenodigdheden, tuingereedschap, hang- en sluitwerk, sierbeslag, oliekachels, huishoudelijke en vele andere producten.

Dealer van o.a. Bosch, Makita, Metabo, Skil, Sigma, Histor, Touwen, Koopmans, Epifanes, Zibro kamin, Osram, Nemef

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.30 uur.

Zaterdag van 9.00 - 17.00 uur.

Recente verbeteringen Tuinpark Kweeklust

Heeft u gezien dat er een 'bijenhotel' is gerealiseerd op de vlinderdriehoek door André Veen? Dat daar een hakselpad is aangelegd, veel onkruid en tuinafval verwijderd en borders worden voorbereid op nieuwe beplanting? Dat de border bij de sloot storteiland is ontdaan van omgevallen coniferen, kale stronken en een start is gemaakt met herbeplanting door vrijwilligers? Dat een Berk daar zo is getopt dat de specht er kan blijven 'kloppen'? Natuurlijk altijd in goede samenwerking met Albert en Ben, die geweldig ondersteunen.



Op verschillende plekken wordt herbeplanting in september / oktober gerealiseerd met o.a. grote struiken die verschillende tuinders ter beschikking hebben gesteld aan de tuincommissie. Waarvoor dank! Ja, er valt inderdaad nog veel te doen. Gelukkig komen de najaarssessies er weer aan voor grotere klussen als de

schoonmaak parkeerterrein en groter snoeiwerk. Voor de indeling van tuinders tijdens de najaarssessies op 4 oktober, 1 november en 6 december zie elders in deze Info Kweeklust.

Wijzigingen samenstelling tuincommissie

In de praktijk blijkt dat coaching zeker een dagdeel werkzaamheden per week kost om projecten als vijverhoek, vlinderdriehoek, speeltuin en de entree te onderhouden en de verantwoordelijke tuinders aan te spreken op onderhoud algemeen werk enz. Aangezien Roland en Rik die tijd wegens o.a. drukke banen niet meer beschikbaar stellen is de tuincommissie afgeslankt en de nieuwe indeling van coaches vooralsnog als volgt:

Vlaggenmast en speeltuin:

Renee Bakker (tuin 54)

Entree/parkeerterrein,

clubgebouw/speelhuis en

vijverhoek: Aad Doorduijn (tuin 78)

Vlinderdriehoek: Jacqueline

Verheugen (tuin 20)

'Oud Kweeklust': Liesbeth Pijper (tuin 74)

Coördinator tuincommissie Aad

Doorduijn. Waarnemend

coördinator Renee Bakker. Zij

voeren de controles op algemeen

werk maandelijks het gehele

kalenderjaar uit, in samenwerking

met het bestuur.

Voor dringende vragen of opmerkingen aan de tuincommissie is Aad bereikbaar: 06-10455503.



**Spreekuur tuincommissie
zaterdag 12.00 tot 13.00 uur
(t.o. karrenloods)**

De tuincommissie verzorgt een spreekuur zaterdag van 12 tot 1 uur in de commissieruimte van het clubgebouw, tegenover de karrenloods. U kunt daarvoor uitgenodigd worden of u kunt zelf een afspraak maken (per mail info@opsteker.nl of gele brievenbus 360).



**Lees ook achterzijde
mededelingenbord!**

Op de achterzijde van het mededelingenbord vindt u berichten van de tuincommissie. Bijvoorbeeld wanneer controles algemeen werk plaatsvinden, de uitnodigingen voor het extra algemeen werk op zaterdagen, de indeling van tuinders op vakken algemeen werk en relevante informatie voor tuinders.



Vorderingen in de vlindertuin



**vlindertuin:
het nieuwe pad,
het bijenhotel en Jaqueline**

Galerie De Opsteker

Exposities Dorpskerk Durgerdam
geopend zaterdag en zondag 13.30 – 17.30 uur

6 t/m 28 september
Brighart en Yvonne Nordlund
schilderijen
Vera Zegerman, plastieken

Sluiting seizoen Durgerdam 1 oktober

Gehele jaar exposities Noorderstraat 61
(bij de Vijzelgracht): zie www.opsteker.nl



Aad en Jürgen, tuin 78
telefoon/fax 020-6386904
mobiel Aad 06-10455503
www.opsteker.nl
info@opsteker.nl

KweekEet 2014



Gerda's Sangria

Met tasjes, dienbladen, schalen, en pannen vol smakelijk voedsel verschenen op zondagmiddag 27 juli de tuinders op het terras voor het clubhuis. Langzaam liep het vol. Onder leiding van initiatiefneemster Gerda kregen de meegebrachte 'gangen' een plaats op de feestelijke tafels. Een grote bowl met sangria stond al te wachten. Daarna was het klinken en kletsen en smullen – te beginnen met de voorgerechtjes.



Tussen de gangen door bood het Kweeklustkoor vrolijke noten met een nieuw repertoire. Met Nel Veen als maatzwaaiër en Meta van Ulsen aan de knoppen . Specials: Als warming-up voor het hoofdgerecht onder meer een 'meezinger' op de wijs van Beethovens 'Europese Hymne'. De tekst bestaat uit het woord 'brood' in heel veel talen. Het lied 'Er is toe' (een Nederlandse 'vertaling' van het bekende Spaanse songfestivalliedje ERES TÚ) vormde later de intro op de nagerechten.



Wonder boven wonder bleef het droog tijdens de Kweekeet. De tuinders hebben zich uitgesloofd en Gerda had het weer prima georganiseerd. Volgend jaar weer!



Meer foto's zijn te zien op de website www.tuinparkkweeklust.nl

European hymn

Pane, pano, pain, pan, pa, paõ

Italian, Esperanto, French, Spanish, Catalan, Portuguese

Psomi, ogi, ekmek, khobz

Greek, Basque, Turkish, Arabic

Lehem, xumel, kenýér, maize

Hebrew, Romant, Hungarian, Latvian

Paine, duona, kruh, buke, hatz

Romanian, Lithuanian, Slovene, Albanian, Armenian

Chléb, chlieb, chleb, chlib, chleb, chleb, hleb, chljab

Czech, Slovakian, Russian, Ukrainian, Polish, Belarusian, Croatian, Bulgarian

Hleb, hljeb, leb, leib, loaf, leipä

Serbian, Bosnian, Macedonian, Estonian, English, Finnish

Broyt, bröd, brood, brød, Brot, brød, brauö, bread

Yiddish, Swedish, Dutch, Danish, German, Norwegian, Icelandic, English

Bara, aran, bôle, pan

Britton, Gaelic, Frisian, Occitan

Roti, balo, roti, bolo

Urdu, Bambara, Malay, Ewe

Pahng, bureddo, mianboa

Korean, Japanese, Chinese

Roti, lipa, t'anta, senkgwa

Bengali, Lingala, Quechua, Sepedi/Northern Sotho

T'anta, mbuuru, mikati

Quechua, Wolof, Swahili

Pan, tinapay, nan, isonka

Japanese, Filipino/Tagalog, Persian/Farsi, Xhosa

Pan, isinkwa, borotho

Papiamentu, Zulu, Sesotho/Southern Sotho

Roti, Brout, dabo, parãoa

Punjabi, Luxembourgish, Amhaars, Maori

Chléb, chlieb, chleb, chlib, chleb, chleb, chlěb

Czech, Slovakian, Russian, Ukrainian, Belarusian, Polish, Sorbian

Tekst en Idee: David van Reybrouck

Bloemenwinkel Lansuplant Waterlandplein,

Sinds jaar en dag een begrip in Amsterdam noord.

U kunt bij ons terecht voor al uw :

*Bloemen en Planten ,
Bruidsboeketten en Rouwstukken*

Groot assortiment scherpe prijzen.



Lansuplant

*Waterlandplein 217 _ 1024LR Amsterdam
020-6328237*

Kijkt u ook eens op onze onze Facebook pagina

www.facebook.com/lansuplant.noord

Of neem eens een kijkje op onze website :

www.lansuplant-waterlandplein.nl

Gezwicht voor een gedicht

De keuze van Meta van Ulsen

Meta van tuin 58 koos een
gedicht waar je om kunt lachen
als je denkt aan het ouder
worden.

Het is geschreven door Annie
M.G. Schmidt

Meta geeft het stokje door aan
Liesbeth Pijpers (tuin 74)



Ik ben nog fit van lijf en verstand

Wat zijn we toch nog fantastisch hé.
ik ben nog fit van lijf en verstand.
Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie.
Als ik me buk, is het net of ik sterretjes zie.
Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog.
maar ik ben nog fantastisch goed...zo op 't oog

Met de steunzolen die ik heb gekregen,
loop ik weer langs' Heeren wegen,
kom ik in de winkels en ook weer op het plein.
Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn.
Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen
en over vroeger te kunnen dromen.

en ik ben weer vergeten wat ik gisteren nog las.
Ook heb ik wat last met mijn ogen
en mijn rug raakt meer en meer gebogen.
De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog.
Maar ik ben nog fantastisch... zo op 't oog.

Is het leven niet mooi, het gaat zo snel voorbij,
als ik kijk naar de foto's, over vroeger van mij.
Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren.
Wilde ik een jas, dan moest ik heel lang sparen.
Ik ging fietsen en wandelen, overal heen,
en ik kende geen moeheid, zo het scheen.

Nu ik ouder word, draag ik vaak blauw, grijs of zwart
en ik loop heel langzaam, vanwege mijn hart.

Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog.
U bent nog fantastisch... zo op 't oog

De ouderdom is goud, ja begrijp me wel.
Als ik niet kan slapen en dan tot honderd tel.
Dan twijfel ik, denk ik of dat wel waar is
en of dat beeld van goud niet een beetje raar is.

Mijn tanden liggen in een glas,
mijn bril op tafel, gehoorapparaat in mijn tas.
Mijn steunzolen naast het bed op de stoel.
U weet dus wat ik met die twijfel bedoel.
Trek niets in twijfel, zei de pedagoog.
U bent nog fantastisch goed...zo op 't oog.

En 's morgens als ik ben opgestaan
en eerst de afwas heb gedaan,
lees ik het laatste nieuws in de krant.
Ik wil toch bijblijven en naderhand
doe ik van alles, eerst geef ik de planten water,
de kamer stoffen doe ik later.

Wel gaat alles wat traag
heb na 't eten wat last van mijn maag.
Maar ik wil niet zeuren, want 't mag,
dat is heel gewoon op je oude dag.
Aanvaard het rustig zei de psycholoog..
U bent nog fantastisch goed...zo op 't oog

Annie M.G. Schmidt



Foto: www.utrechtsuitburo.nl

In Memoriam Henk Wurtz



Henk Wurtz is afgelopen maand toch nog onverwachts overleden. Hij werd op 25 juli op de Noorder Begraafplaats begraven. Het werd een mooie afscheidsdienst waar op een fotopresentatie te zien was wat voor een man Henk was in alle fasen van zijn leven.

Omdat Henk en zijn vrouw in het uiterste hoekje van de tuin hun huisje hebben, was Henk wellicht niet zo bekend. Bij de oplevering van het huidige complex in 1985 was dit een felbegeerde plek, vrij uitzicht naar alle kanten. Henk bouwde er een prachtig huisje op en onderhield met ijzeren discipline zijn tuin. Onkruid zou je er nooit aantreffen en huis en schuur waren altijd keurig in de verf. Naast de tuin was er ook nog hun caravan in Spanje, waar zij graag veel tijd doorbrachten. Het was ook in Spanje dat Henk zo ziek is geworden en teruggevlogen moest worden naar Nederland. Enkele dagen later is hij gestorven.

Toen ik najaar 1999 mijn tuin kocht op Kweeklust, kwam ik al vrij snel in contact met Henk.

Mijn huisje, waar ik zo blij mee was, bleek niet zo goed als ik had gedacht. Al na een paar maanden zakte ik door de vloer, de houten vloer bleek totaal verrot. Dat was niet opgemerkt door de toenmalige bouwcommissie, die het huisje voor de verkoop had getaxeerd. Ik was daar boos over en had woorden gehad met degene die de taxering had gedaan.

Een dag erna werd er op mijn deur geklopt en daar stond Henk.

Hij werd gestuurd door zijn vrouw; ze hadden gehoord van wat er was gebeurd. Zij had tegen Henk gezegd, ga jij die meisjes maar helpen want dit is zo oneerlijk!

Dus Henk ging zijn gereedschapkist halen en met een schropzaagje werden alle verrotte planken eruit gezaagd. De schade was ernstig maar Henk, die een uitstekend timmerman was, werkte gestaag door.

Grappen en grollen werden afgewisseld met hamerslagen en geboor.
Het huisje werd met een lier opgetild, er ging een nieuwe vloerbalk onder.
Binnen een week was mijn huis weer zo stevig als wat.
Dit alles dankzij Henk, die deze klus belangeloos voor mij had uitgevoerd.
Van betalen kon geen sprake zijn.
Nou vooruit dan..... een kruikje Ketellapper mocht ik als dank geven.

Het zorgde voor een speciale band met Henk.
Altijd als we elkaar ontmoetten was het even dollen met elkaar.
Dat de man met de mooiste blauwe ogen er nu niet meer is, stemt mij droevig.
Maar zijn inzet zal ik nooit vergeten en ik wil dat graag delen met de
lezers van Kweeklust-Info
Ik wens zijn familie en vrienden veel sterkte toe met het verlies van Henk.

Carla van Beurden



Carla + Petra en de “kunst van het kijken”

Door met het “kijken” te beginnen kom ik vanzelf uit bij de beide kunstenaars Carla en Petra. Want, wat is “kijken” eigenlijk!

In ieder geval niet hetzelfde als zien in de zin van daar komt Piet aan of van huisje, boompje, beestje, laat staan van ziende blind zijn.

Van dit laatste hoorde ik ooit op de radio een indrukwekkend kort interview met een jonge vrouw die liftend de wereldbol was rond geweest. Op de vraag naar haar ervaringen memoreerde ze in alle ernst dat de zuurkool onderweg wel erg lekker was.

Van de kunstenaar Wim T. Schippers zou dit een prachtige uitspraak zijn maar deze vrouw had net zo goed thuis kunnen blijven in Broek-op-Langendijk, het land van de zuurkool.

Ook “kijken” in de zin van waarnemen dekt elkaar niet volledig. Een goed waarnemer zal waarschijnlijk weinig of niets ontgaan, maar een echte “kijker”?

Neen, daar is meer voor nodig en dat heet verbeeldingskracht.

De cobraschilder Eugène Brands die een weiland met koeien omtovert in een prachtig abstract lyrisch schilderij.

De wereldberoemde, inmiddels overleden schrijver Garcia Marquez die van uit slaperig Zuid-Amerikaans dorpje een heel nieuw universum heeft geschapen.

Of de wetenschapper die door zijn verbeeldend vermogen nieuwe vergezichten weet te ontvouwen.

Het gaat erom de banale werkelijkheid van het zien te transformeren naar een nieuwe werkelijkheid, de werkelijkheid van het “echte kijken”.

Ik hoorde dit pas op de T.V. in het zondagochtendprogramma “boeken” van Wim Brands als volgt gedefinieerd worden: **“Kijken = het negeren van wat je geacht wordt te zien”. En zo is het maar net!**

Carla en Petra van huisje 50 zullen dat zeker beamen, want daarvoor zijn het kunstenaars.



BIK in actie tijdens de KweekEet.

Noot: Wat betekent ukv'tje? Het is een afkorting van een **ultra kort verhaaltje**



Satellietontvangers

Voor ontvangst van TV en radio bent u bij ons aan het juiste adres. LCD-TV's, radio/cd spelers, satelliet en DVB-T tuners ook op 12 volt. Uiteraard hebben wij hiervoor de noodzakelijke installatiematerialen.



12 volt/24 volt

U vindt bij ons een uitgebreide sortering omvormers, koelkasten, verlichting en andere benodigdheden op 12 volt.

Zonne-energie

Wij leveren en installeren zonnepanelen, regelaars en accu's. Inclusief montage materialen.



Pitten, kousen en glazen

Onze afkomst verloochenen wij niet. Al sinds 1935 verkopen wij olie (kerosine), kachels en lampen, evenals de benodigde kousen, pitten en glazen.

Butaan/Propaangas

Een groot assortiment gasapparatuur is in onze winkel aanwezig zoals o.a. voor koelen, koken, verwarmen en warmwater. Ook leveren wij alle installatiematerialen hiervoor.



DE PITTENSPECIALIST *Dé* leverancier voor uw tuinhuis



DE PITTENSPECIALIST JACOB VAN LENNEPSTRAAT 8 1053 HG AMSTERDAM
TEL. 020 618 1095 FAX 020 6122171 WWW.PITTENSPECIALIST.NL

Tuinders in beeld: André en Nel

RUIM 50 JAAR TUINIEREN OP KWEEKLUST

Carla van Beurden ging op bezoek bij André en Nel Veen op tuinnummer 70.



Op een regenachtige dag stap ik de fraaie tuin van de familie Veen op. Prachtige bloemenborder, een idyllische vijver en een uitbundig groeiende moestuin vallen meteen op. Hier zijn mensen aan het werk die hart en ziel voor hun tuin hebben.

HOE HET BEGON

In januari 1963 startten André en Nel Veen een tuin op het volkstuintcomplex Kweeklust.

Eigenlijk waren ze al per 1 november 1962 ingeschreven maar dat is een heel ander verhaal. André en Nel waren net getrouwd en woonden in bij de ouders van André.

Zij kregen snel een huisje toegewezen op voorwaarde dat André een bestuursfunctie op zich zou nemen. Zo geschiedde, André ging zich bezig houden met de inkoop en het jonge paar was dolblij met hun nieuwe tuindomein, een huisje van 4 x 3 meter, in elkaar getimmerd van oude

deuren. Vraagprijs voor tuin en huisje was driehonderd gulden.

Tegen de achterwand stond een tweepersoons opklapbed, er was een minuscuul keukenblokje, een toilet en een hele grote tuin met alleen maar zwarte aarde.

Dat was in die dagen gebruikelijk, als een tuin verkocht werd, diende hij helemaal schoon te worden opgeleverd. André en Nel hadden nauwelijks tot geen ervaring met tuinieren want beiden waren zonder tuin opgegroeid. André in Amsterdam Noord en Nel in Oud West.

Met behulp van adviezen van naburige tuinders werd er met de aanleg van de tuin begonnen.

Een fraai grasveld met bloemenborders en aan weerszijden tien fruitbomen; daarnaast een grote moestuin. André werkte in de moestuin en Nel verzorgde de bloemen. Er werd een pad aangelegd; de ruim 300 tegels daarvoor moesten op de Klaprozenweg worden opgehaald. Met

een bakfiets ging André er naar toe. Maar toen de bakfiets omkieperde vanwege het zware gewicht werd er een auto gehuurd voor het verdere transport.



Terug in de tijd: Bloemencorso op Kweeklust. Nel met dochter Daniëlle

Toen na een paar jaar dochter Daniëlle werd geboren, was uitbreiding van het huisje noodzakelijk. Het werd vergroot tot 7.5 bij 3.5 meter, een merkwaardige langgerekte vorm.

André vond de dakbalken van 7.5 meter in de buurt van de volkstuin.

Die houten palen hadden de zandsputten ondersteund, die gebruikt waren voor de fundamenten van de nieuw aan te leggen A 10.

Er kwam een gaskachel en olie en gaslampen. Later een transistorradio en nog later een tv op accu's. Deze accu's werden in een ruimte naast de inkoop eenmaal per week opgeladen.

Als de oogst van de moestuin was afgehaald stond Nel dagenlang de groentes in te maken in een grote weckketel in dat piepkleine keukentje. Het was een secuur werkje, potten uitkoken met sodawater, groentes lang genoeg maar niet te lang koken want bederf lag op de loer.

Toen de eerste vrieskisten op de markt kwamen werd er meteen een aangeschaft want de groentes en blancheren en invriezen betekende veel minder werk.

De meubeltjes en keukengerei kwamen overal vandaan en Nel vertelt trots dat elke zomer hun rotan bankje tijdelijk naar de tuin werd verhuisd.

André vertrok 's ochtends op de Kweeklust info augustus 2014

bromfiets naar zijn werk. In het weekend werd zijn pak achter het opklapbed opgeborgen en kwam zodoende maandagochtend weer keurig geperst tevoorschijn.

In die tijden werkten de meeste vrouwen nog niet buitenshuis en waren er vele kinderen.

Geregeld koffiedrinken over en weer, allerlei activiteiten voor de kinderen. Zo mochten die zelf een soort snoepwinkeltje beheren met ook de verantwoordelijkheid over de kas. Er waren viswedstrijden met mooie prijzen. Ook kregen de kinderen de beschikking over een "bakkie" waarmee er druk werd gecommuniceerd.

Gouden tijden, er is een aantal jaren geleden nog een reünie georganiseerd door de toenmalige Kweeklustkinderen waar vele dierbare herinneringen werden opgehaald.



Ooit clubhuis – nu karrenloods

VERHUIZING VAN HET COMPLEX

Kweeklust lag in die beginjaren nog aan de andere kant van de weg. Toen de aanleg van

de A 10 werd gepland was het voorstel om het tuincomplex in tweeën te delen.

Een park doorsneden door een ringweg, daar was het bestuur van Kweeklust het volstrekt mee oneens. Tot aan Provinciale Staten werd het geschil met de gemeente uitgevochten. Kweeklust werd in het gelijk gesteld en het kreeg zijn huidige locatie.

Dan waren er nog andere problemen. De gemeente had de huisjes aan de voorkant van elk perceel gepland. Dat zou natuurlijk heel ingewikkeld worden met de septic tank en de lozing op de

sloot. Alle tekeningen moesten worden overgemaakt en weer opnieuw goedgekeurd worden door de gemeente. Ook die klus werd goed geklaard

In 1985 verkasten Nel en André naar het nieuwe tuincomplex. Ze namen een tuin over van een dementerende man en braken het toenmalige huisje af.

André bouwde er zelf een huisje op; het werd en is nog altijd hun droomplek.



De zelfgebouwde droomplek

Konijnen waren er in 1985 meer dan nu, daarom werd de tuin meteen degelijk met gaashekken omheind. Daar hebben ze nu met de huidige konijnenplaag nog steeds profijt van. Aan de toenmalige konijnenoverlast kwam een einde nadat de konijnenziekte mixamatoxis was uitgebroken. De hele konijnenpopulatie stierf in een klap door deze ziekte. Hopelijk maakt moeder natuur in 2014 zo ook een einde aan de konijnenplaag van nu...

AANGEPAST TUINIEREN

Twee jaar geleden werd er een vaatafsluiting in het linkerbeen van André geconstateerd.

Zo ernstig dat zijn been geamputeerd moest worden boven de knie.

Dat betekende een grote inbreuk op zijn leven maar ook dat van Nel.

Jarenlang hadden we André hard aan de slag gezien op Kweeklust. Eerst 30 jaar als bestuurslid, daarna 10 jaar als toegewijd lid van de tuincommissie en nog later allerlei projecten op eigen initiatief.

Kweeklust info augustus 2014

Zoals de bewegwijzering voor de bezoekers van buiten, een bijenhotel, een wilde bloementuin bij de Vijverdriehoek en deelname aan projecten zoals Natuurlijk Tuinieren. Fris gewassen en geschoren, met grote laarzen aan, tuingereedschap onder zijn arm geklemd zag je hem 's ochtends vroeg al vaak over de paden struinen.

Hij vertelde me eens dat hij regelmatig tegen Nel zei: ik ga aan de slag op MIJN Kweeklust. Na een halve eeuw was en is zijn verbondenheid met ons tuinpark natuurlijk enorm.

Toen de revalidatie startte was het eerste wat Andre tegen de fysiotherapeuten van Reade, de Overtoomse Revalidatie kliniek, zei: ik wil in ieder geval weer terug kunnen naar Kweeklust en nog zoveel mogelijk zelf kunnen doen.

Bij Reade werd hij meteen gestrikt om de tuinbakken opnieuw te beplanten en bij te houden. Deze man had groene vingers, dat was overduidelijk. Met zijn doorzettingsvermogen en discipline is de revalidatie gelukt. Lopen met de prothese met behulp van stokken blijft moeilijk maar in zijn rolstoel is hij weer vaak te zien op Kweeklust. André doet zelfs in zijn scootmobiel mee aan de wekelijkse wandelclub.

Tuinieren vanuit een rolstoel, het lukt hem.

De steun en hulp van Nel zijn daarbij natuurlijk onmisbaar. Laatst heeft hij zelfs met een uitschuifbare zaag vanuit de rolstoel takken van een dennenboom gesnoeid

En dan zijn er de burens die altijd bereid zijn een handje uit te steken bij de zwaardere klussen.

Hulp vragen was en is nog altijd moeilijk voor Andre, dat staat niet in zijn woordenboek! Maar nood breekt wetten.... hun tuin floreert zoals in alle voorafgaande jaren toen Andre nog alles zelf kon. Geweldig om zulke hulpvaardige burens te hebben.

Gelukkig zijn er ook tuinklussen die gemakkelijk zittend zijn uit te voeren.

Zoals het zaaien, verspenen en uitzetten van de plantjes voor de moestuin.

Achter het huisje is er een soort mini boomkwekerij. Het is zijn passie om van elk zaadje of takje van een boom een nieuwe boompje te kweken. Kweeklust is in de letterlijke zin van het woord erg van toepassing op André en Nel!



Inmiddels is de zon weer verschenen, er zit een tijdje in de boom te fluiten en we gaan nog even naar buiten om naar de tuin te kijken.

PLANNEN

Inmiddels is het Kweeklustkoor opgericht, Nel is de "maatzwaaier" dat doet ze met veel verve hoewel ze er nooit een opleiding voor heeft gevolgd en André zingt uit volle borst mee in het koor. Blij zijn ze met hun nieuwe onderkomen.

Er worden nog een paar mannenstemmen gezocht, bij deze het verzoek.

In september vertrekken zij voor een vakantie naar Andalusië met dochter en schoonzoon.

Er wordt wekelijks met groot animo gerolstoelbadmintond bij het Ronald Mac Donaldhuis

Kortom een bewonderenswaardige come back van een doorzetter.

ADVIEZEN

André heeft vanuit zijn lange bestuurservaring veel zien veranderen in de loop der jaren.

Hij wil daar nog het volgende over zeggen. Een volkstuinvereniging zoals

Kweeklust info augustus 2014

de onze is er niet voor de leden, Neen, de leden moeten er zijn voor de vereniging.

Eigenbelang is geen optie. Kweeklust kan alleen op deze manier voortbestaan als iedereen zich inzet. Dan kan het ook zo goedkoop blijven als het nu is om hier een tuin te hebben.

Een doorn in het oog is voor hem de onderhoudsstaat van sommige algemene werkstukken zoals de grote bossen brandnetels op de parkeerplaats. Het maakt zo'n slordige eerste indruk.



JUBILEUM

Overigens zijn er nog een paar andere tuinders die ook al een halve eeuw tuinieren op Kweeklust. Dat zijn Willem de Hondt en Piet & Ger van Nieuwenhuizen.

Namens Kweeklust willen we alle jubilarissen feliciteren met hun gouden lustrum.

Geweldig dat zij het tuinieren zoveel jaren hebt volgehouden. En met zulke mooie resultaten. Want de tuinen van deze drie leden zijn echt de moeite van het bekijken waard!

Carla van Beurden

Genoeg te doen in 't tuinseizoen

UIT DE KANTINE – bericht van de ontspanningscommissie

De "Oranje" avonden zitten erop.

Helaas heeft Nederland het niet tot het eind gered, maar dat mocht de pret in de kantine niet drukken. Het waren drukbezochte en zeer gezellige avonden.

Inmiddels is de "Kweekeet" ook al voorbij.

Wacht ons nog een Barbecue, we hopen dan op net zulk goed weer. De kantine zal ook dan gewoon open zijn.

Tot het eind van het seizoen zal de Jeu de Boules iedere maandag avond door blijven gaan (nieuwe leden zijn welkom)

Verder zijn alle tuinders iedere maandag en zaterdagavond welkom voor een gezellige avond.

Als u nog leuke ideeën heeft of iets wilt organiseren, bespreek dit dan met de ontspanningscommissie, wij zijn (bijna) overal voor in.

Of lijkt het u leuk om met de ontspanningscommissie mee te draaien?

Dan bent u van harte welkom !

Tot ziens in de kantine!

Openingstijden:

Maandagavond en zaterdagavond vanaf 20.00 uur.



Houd voor actuele tijden en activiteiten in het clubhuis de mededelingenborden op het terras en de website in de gaten!

LICHTJESAVOND ... ZATERDAG 16 AUGUSTUS

Op 16 augustus worden alle Tuinders en vooral kleine tuinders op een nader aan te geven tijdstip uitgenodigd om deel te nemen aan de lichtjesavond.

We verzamelen bij de kantine op een tijdstip dat later op het informatiebord en op het krijtbord bij de kantine zal worden aangegeven.

Alle kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, neefjes en nichtjes (vriendjes en vriendinnetjes) zijn met hun lampion welkom.

We hopen dat er veel verlichte tuinen te bewonderen zullen zijn.

Na afloop zal het bestuur een taart verloten in de kantine onder de deelnemers.

Hou voor het precieze tijdstip dus de borden op het terras in de gaten



We hopen op een grote opkomst met veel lampions voor een gezellige optocht.

KWEEKLUST BBQ ... ZONDAG 24 AUGUSTUS

In 2013 trok de Kweeklust BBQ een recordaantal bezoekers. Een groot succes. Alle reden om het dit jaar weer te organiseren.

Willem van Ulsen (tuin 58) en Rik Zwaan (tuin 85) hebben de organisatie op zich genomen. Je kunt je bij hen aanmelden op

zaterdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur bij de koffie op het terras.

Langslopen bij Willem of Rik en een briefje in de bus mag ook. Doe dan wel meteen 2 euro bij het briefje, want dat is de bijdrage die gevraagd wordt voor de brandstof en het stokbrood.

Wat zijn de regels?

- Meld je uiterlijk op 17 augustus aan en betaal twee euro (2 €)
- Neem je eigen voedsel mee
- Als je geen vlees eet, maar vis of vega, zorg dan voor een eigen barbecuetoestel
- Neem eigen bestek en bordje mee, en een goed humeur

Het vuur wordt aangestoken om 16.00 uur, zodat vanaf ca. 17.00 uur de boel op temperatuur is. Tot ongeveer 19.00 uur wordt het vuur goed brandend gehouden. Tot zo laat kun je dus aanschuiven met je ingrediënten. Verwachte eindtijd is ongeveer 21.00 uur. De bar is open.

VASTE ACTIVITEITEN

JEU DE BOULES

Elke maandagavond om 20.00 uur bent u welkom; het spel staat open voor iedereen. .

Als je het eens wilt proberen, dan graag om 20,00uur aanwezig zijn in verband met het verdelen van de koppels en de banen.

ooit zijn we allemaal zo begonnen.

Contact: Tuin 51

Nooit gedaan? Geen probleem;

WIL JE ZINGEN, ZING DAN MEE!

Iedere donderdagavond samen zingen in het speelhuis - links naast het clubhuis. .Van 19.30 – 21.00 uur. Kom het eens proberen! Eerst een tijdje luisteren mag ook. Zingen is gezellig en gezond.

WANDELEN IN WATERLAND

Dinsdagochtend om 09.30 vertrekt bij de poort van Kweeklust een groepje tuinders voor een toer – circa twee uur - door Waterland. Leer Waterland beter kennen en geniet van de natuur door wandelingen met mede-tuinders.

HET WINKELTJE

De inkoop in het winkeltje is op zaterdag geopend van 10.00 tot 12.00 uur.

U kunt er een volle gasfles kopen of een kruiwagen aarde of zand en allerhande andere nuttige zaken. Ook zijn er boeken te leen.

Maar alleen een kopje koffie drinken kan ook.

Rudi en Gerda, de dames van de inkoopcommissie, leveren iedere week een smakelijk bakje.

BEDANKJE

08-7-2014

Langs deze weg wil ik iedereen van Kweeklust, heel hartelijk bedanken voor de mooie Bloemen die ik heb gekregen na mijn knie operatie met vriendelijke groete van Gerrie Kleurenhuys Tuin 60.

Natuurlijk composteren

Lezing 'natuurlijk tuinieren en composteren' op zaterdag 21 juni

De tuincommissie geeft in 2014 extra aandacht aan composteren en baggeren. Het idee is dat (nieuwe) tuinders kunnen leren hoe een compostbak op de eigen tuin aan te leggen en zo het eigen tuin- en keukenafval nuttig te verwerken voor compost. Op zaterdag 21 juni a.s. om 10.30 uur gaf stadstuinder Wiek de Keyzer, onder meer bekend van de hulp bij buurttuinen in Amsterdam, een lezing over o.a. composteren in het kader van natuurlijk tuinieren.

Het was warm die dag. Het werd een lezing buiten op het terras. Onder de aanwezigen was ook Bert Kuit, lid van het Amsterdamse bondsbestuur. Wiek had zijn lezing helder opgebouwd en bood volop gelegenheid om tussendoor vragen te stellen. Mede daardoor kwamen er de nodige nuttige tips op tafel. Veel aandacht was er voor de samenstelling van de composthoop: wat mag er wel op en wat niet? Waarom is het belangrijk om variatie te hebben in wat je er op gooit? Na de lezing volgde een werkbezoek aan tuin nr1. De nieuwe tuinders van dat perceel kregen informatie afgestemd op de praktijk. De belangstelling voor de lezing en het enthousiasme na afloop laat zien dat dit initiatief van de tuincommissie wordt gewaardeerd. Voor herhaling vatbaar!



Meer informatie:

www.stadstuinder.nl; www.stadsboeren.org

Versier eens een brug

Enkele tuinders hebben een brugleuning in hun omgeving opgefleurd met goed gevulde bloembakken. Een ideetje voor U?



Smullen uit de moestuin: Zomerse taart zonder oven

Kookrubriek van Carla van Beurden tuin 50



Zomerse Mon Chou Rode Fruittaart zonder oven

In augustus zijn er volop aardbeien uit de moestuin te plukken. Ook worden de eerste herfstframbozen en bramen al rijp en wellicht hangen er nog witte of rode bessen aan de struiken. Een goed moment voor een overheerlijke Monchou fruittaart die zonder oven gemaakt kan worden... dus ook op de tuin (als er tenminste een koelkast is)

INGREDIENTEN

Een springvorm met een doorsnede van 24 cm en bakpapier.
200 gr Bastogne koeken, 75 gr witte basterdsuiker, 200 gr Mon Chou roomkaas, 250 cc slagroom, zakje klopfix, 200 gram schoongemaakt rood zomerfruit, poedersuiker

Bereidingswijze:

Bekleed vorm met bakpapier.
Verkruimel Bastogne koeken en smelt boter boven laag vuur of in de magnetron. Meng koekkrumels en gesmolten boeter goed door elkaar en bekleed bodem en wanden van

springvorm ermee. Druk stevig aan met achterkant van een lepel en zet koud weg.

Meng in een kom de Mon Chou met de basterdsuiker en meng goed.

Klop in een andere kom de slagroom met het zakje klopfix stijf en doe dit mengsel bij het Mon Chou mengsel. Weer goed door elkaar roeren.

Stort het verkregen mengsel nu uit op de koekjesmassa in de springvorm en spreid mooi uit. Zet het dan drie uur in de koelkast om op te stijven. Duik vervolgens je moestuin in om het benodigde fruit te gaan plukken. Vruchten eventueel wassen en schoonmaken, aardbeien in plakjes snijden en bestuiven met poedersuiker.

Na drie uur taart uit de ijskast halen, attractief vullen met het zomerfruit en nog eens een uur door en door koud laten worden in de koelkast. Taart voorzichtig uit springvorm halen en meteen serveren,.

Voldoende voor acht personen.....
SMULLEN MAAR!

Kweeklust kleurt Oranje



Wat is er te doen in de omgeving?

In de zomer is er ook rondom Kweeklust veel te doen. Hieronder een greep uit het aanbod in Landelijk Noord (Bron: Het Zwaantje, wijkblad Centrale Dorpenraad)

Beleef Waterland

Dé website van Waterland www.beleefwaterland.nl geeft u in één keer een overzicht van de activiteiten, accommodatie en evenementen in de omgeving.

HolySLOOTloop en Holysloter Strandfeest

Op **zaterdag 23 augustus** organiseert Holysloot sinds jaren weer een veldloop in en om de sloten van Holysloot. Rond 15.00 uur start de loop in de Dorpsstraat en wordt er een parcours van +/- 4km over de weilanden en door de sloten uitgezet. Iedereen vanaf 12 jaar mag mee doen! Voor kinderen tot 12 jaar is er een kleiner parcours. Het inschrijfgeld voor de grote slootloop bedraagt € 2,50 en je kan je aanmelden tot 18 augustus via oranjeverenigingholysloot@gmail.com of bij Charline op 06-41705856

's Avonds vanaf 20.30 uur is er een tentfeest in het hart van Holysloot. Met een aangelegd strand en een huisgemaakte cocktail of gewoon een gevulde bierpul belooft het een gezellig en zomers feest te worden. Kom zomers gekleed! Entree is gratis.

Theaterconcerten – Ode aan het water

Do 11, vr 12 en za 13 september 2014

In en om de kerk van Ransdorp brengen buurtbewoners, muzikanten en acteurs een ode aan het water. Verhalen, theaterscènes en muziek geven een beeld van de emoties die het water in verleden en heden bij ons oproept. Gedichten, fabeldieren, fado, chansons, gospels en zelfgeschreven teksten vormen de ingrediënten in deze theaterconcerten, waarin het water zelf de hoofdpersoon is.

Een wandeling met gids langs enkele locaties in het dorp wordt gevolgd door een concert in de kerk met medewerking van projectkoor De Waterlanders, de organist Henk Breur en de band Les Fleurs du Nord. Er wordt afgesloten met een drankje en een lekker stukje kaas van de plaatselijke ondernemers.

Dit is een van de voorstellingen in het kader van de Waterlandse Vloed. De organisatie is in handen van Studio Harthout. Kaartjes kosten € 15,- en zijn vanaf 1 juli te koop op de website www.studioharthout.nl.

Voor meer informatie kun je bellen/mailen met:

Caroline van Amerongen: 06-51363977 / cvamerongen@online.nl

Extra Algemeen Werk najaar 2014

Uitnodiging najaarssessies Extra Algemeen Werk op

4 oktober,
1 november en
6 december 2014

De najaarssessies vinden plaats
onder leiding van de
tuincommissie.

Indeling Extra Algemeen Werk. najaar 2014:

Tuinnummers 4 oktober:

6, 8, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 24,
31, 34, 36, 38, 39, 42, 48, 50, 51,
56, 59, 61, 69, 73, 74, 75, 77, 84,
85, 86, 87, 88, 90, 91, 94, 96, 98,
102

Tuinnummers 1 november:

1, 3, 8, 10, 13, 14, 17, 22, 30, 38,
45, 49, 56, 59, 58, 63, 64, 65,
71, 73, 79, 82, 83, 86, 88, 91, 92,
94, 95, 97, 101, 105

Tuinnummers 6 december:

1, 6, 12, 21, 28, 30, 31, 34, 36,
39, 42, 43, 45, 48, 50, 51, 54, 58,
59, 61, 63, 71, 73, 75, 79, 80, 84,
85, 86, 87, 95, 96, 99, 101

Koffie vanaf 9.30 uur. Start
werkzaamheden 10.00 uur,
afronding in kantine 12.30 uur.



Om de tijd zo goed mogelijk te
besteden dient u als tuinder
vooraf aan de sessie
gereedschap als kruiwagen,
schop, hark en hand-schoenen
mee te nemen. Kantine betreden
zonder laarzen!

Bij verhindering dient vervanging
geregeld te worden en per e-mail
doorgegeven aan:

Aad Doorduijn:
info@opsteker.nl

Of een briefje in de gele
brievenbus 360 bij de entree.

Met vriendelijke groeten

Aad Doorduijn
coördinator tuincommissie



FOCUS OP VOLKSTUINEN / FOCUS ON ALLOTTMENTS

Internationaal congres

Van 26 tot en met 30 augustus is er in Utrecht een internationaal congres van volkstuinverenigingen.

Het wordt georganiseerd door het AVVN - de koepelorganisatie van volkstuinverenigingen in Nederland. Het AVVN is, met nog 14 organisaties uit andere landen, aangesloten bij de Europese organisatie 'Office National de Coin de Terre en des Jardin Familiaux'. Samen 'vertegenwoordigen' zij ruim 3.000.000 hobbytuinders. Jaarlijks is er een internationale bijeenkomst in de vorm van een internationaal congres, een seminar of een studie sessie. Tijdens deze bijeenkomsten wordt uitgebreid kennis en ervaring uitgewisseld. Dit jaar dus in Nederland. Wie weet ... komt er nog iets in de media.

Omdat ik nogal nieuwsgierig ben, heb ik me aangemeld als vrijwilliger. We hebben met de vrijwilligers – zo'n 30 mensen - een voorbereidingsdag gehad. Onder meer om te bespreken wat ieders bijdrage kan zijn: rondleidingen, foto's maken, gasten ontvangen – liefst in hun eigen taal. Er is zelfs een tuinster die goed Japans spreekt. Dat is nuttig, want Japan is als gast aanwezig op het Europese congres. Zelf ga ik twee dagen meedraaien in de informatiebalie in de Jaarbeurs, waar het congres gehouden wordt.

Tijdens het congres – op 30 augustus – wordt ook de Europese dag van de tuin gevierd. Dat gebeurt bij het Utrechtse tuinpark De Hoge Weide. Het AVVN wil graag dat meerdere tuinparken die Dag van de Tuin gebruiken om de volkstuinen meer bekendheid te geven. Met als motto: Focus op Volkstuinen.

Wie wat meer wil weten van het congres en van de Europese Dag van de Tuin kan terecht op de websites:

www.avvn.nl en www.dagvandetuin.tuinpraat.nl

De Office International heeft ook een eigen website:

www.jardins-familiaux.org

Als ik interessante dingen tegen kom, dan laat ik het zeker weten, bijvoorbeeld via de Kweeklust Info.

Elli Izeboud – tuin 37

ADVERTENTIE

easy living

www.slaapbanken.nl



Dwarsslaap mechaniek



Twilight mechaniek



De grootste
speciaalzaak in
Nederland voor
**SLAAPBANKEN
& BEDKASTEN**
Kom naar onze
showroom voor het
hele assortiment



Bedkast Florenz



Opklapbed Cubed

Showroom:
Middenweg 109-113a
1098 AH Amsterdam

Tel.: 0206631161
E-mail: info@slaapbanken.nl
Internet: www.slaapbanken.nl



Zomeracties

16 augustus: Lichtjesavond
Zie infoborden voor aanvangstijd!
Let wel: je kunt een taart winnen

24 augustus: Kweeklust BBQ
Vanaf 16.00 uur vuur aansteken en
aperitief



“Zal ik het nog passen over vier jaar? “ (Rudi)

Clubhuis open
elke maandag en zaterdag en bij de
BBQ